

Watch over me

And open for us the gates of love.
Bless us; give us some of your own
And open for us the gates of redemption
Talk to us; give us hope.
And open to us Thanksgiving Gates.
And give us some fuel for the soul.
And open for us the gates of Song.
Hug us without any reason.

Chorus

Watch over me, I got a little too far away, I just
wanted to tell you, what are the words for;
Not everything is about me, how do you
always pay attention to me and what else is
left? What else remains in life?

And open for us the gates of purity.
One who sits in heaven to return back to you.
And open for us gates of atonement,
Teach us to choose between good and evil.
And open for us gates of luck.
Play music with us. Open the temple to us.
And open for us gates to forgiveness.
Another day will come, we will all sing to you.

Chorus:

Watch over me, I got a little too far away...

Open for us; Open big time.
We need to breathe between holy and daily
The voice of my beloved keeps pounding.
It wants to unwind.
Release it fast!
Wake up!

Chorus:

Look out for me, I got a little too far away...

שמר עלי

ופתח לנו שערי אהבה
ברך אותנו תן קצת משלך
ופתח לנו שערי גאולה
דבר אתנו תן לנו תקווה
ופתח לנו שערי הודיה
ותן חלקנו דלק לנשמה
ופתח לנו שערי זמרה
חבק אותנו לא צריך סבה

שמור עלי, התרחקתי קצת יותר מדי,
סתם רציתי להגיד לך, בשביל מה יש
מלים
לא הפל עלי, איך אתה תמיד שם לב אלי
מה עוד נשאר? מה עוד נשאר בחיים

ופתח לנו שערי טהרה
יושב שמים אליך חזרה
ופתח לנו שערי פכרה
למד אותנו לבחור בין טוב לרע
ופתח לנו שערי מזל
נגן אתנו פתח לנו היכל
ופתח לנו שערי סליחה
עוד יום יבוא, נשיר כלם לך

שמור עלי, התרחקתי קצת יותר מדי,
סתם רציתי להגיד לך, בשביל מה יש
מלים
לא הפל עלי, איך אתה תמיד שם לב אלי
מה עוד נשאר? מה עוד נשאר בחיים

פתח לנו תפתח בגדול
צריך לנשם בין קדש לחל
קול דודי דופק רוצה להתפרק
שחרר את זה מהר
תתעורר!

שמור עלי, התרחקתי קצת יותר מדי,
סתם רציתי להגיד לך, בשביל מה יש
מלים
לא הפל עלי, איך אתה תמיד שם לב אלי
מה עוד נשאר? מה עוד נשאר בחיים